

Μετά την ανοιχτή επιστολή ακολούθησε το πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το οποίο υπήρξε ένα όργιο φημών. Για το αν και πόσες φορές ανακατασκευάστηκε και τι πιέσεις υπήρξαν από κυβερνητικής πλευράς, παρόλα αυτά είναι ένα ενδιαφέρον πόρισμα διότι: 1) Δεν μου αποδίδει ουδεμία Διοικητική ή Ποινική ευθύνη (αν και αυτά ήταν αυτονόητα στη περίπτωση που αφορά εμένα τίποτα δεν είναι αυτονόητο πλέον) και 2) είναι ένα πόρισμα το οποίο αποβλέπει στο ότι θα διαρρεύσει και θα ικανοποιήσει και αυτούς οι οποίοι για τέσσερις περίπου μήνες μ' έχουν στοχοποιήσει μέσω κάθε δυνατής αθλιότητας. Προτείνει στο υπηρεσιακό συμβούλιο να προχωρήσει σε καταλογισμό του ποσού το οποίο είχα λάβει λόγω της αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τα προηγούμενα χρόνια ως μεταπτυχιακό επίδομα. Δεν γνώριζαν ότι το υπηρεσιακό είναι αναρμόδιο για κάτι τέτοιο και ότι καταλογισμός γίνεται όταν υπάρχει αποδεδειγμένα δόλος ή απλώς το έγγραφαν διότι έπρεπε να ικανοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι συμπλεκόμενοι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δύο φορές άλλωστε ανέφερε το συγκεκριμένο θέμα στο press room λαμβάνοντας υποτίθεται αφορμή από τα δημοσιεύματα της Αυγής (στην οποία όπως έχω προαναφέρει έχω κάνει αγωγή) προσπαθώντας να εκβιάσει αποφάσεις και να δημιουργήσει ζήτημα.

Η Αυγή έγραφε σενάρια και το κάθε μέσο ή παράγων που είχε σχέση μαζί της, τα αναπαρήγαγε. Ξέχασαν κυβερνητικός παράγων, Αυγή κλπ. ποια ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιούνταν για τα **πλαστά παραστατικά και ότι ποτέ δεν δημιούργησαν το παραμικρό ζήτημα** επ' αυτών. Προσπαθούν όμως τώρα να δημιουργήσουν ζήτημα και να μετατρέψουν ένα διοικητικό θέμα σε Πολιτικό διότι **«ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»**. Αναφέρει ακόμη το πόρισμα ότι το Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων του Παντείου δεν εκδίδει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. **Τον τίτλο τον εξέδωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η έδρα των Ευρωπαϊκών σπουδών**. Με την ίδια λογική όταν συνδιοργανώνει Μεταπτυχιακό η ΕΕΤΑΑ, η ΚΕΔΕ κλπ. με τα πανεπιστήμια επειδή η ΕΕΤΑΑ, η ΚΕΔΕ κλπ. δεν μπορούν να εκδώσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τα μεταπτυχιακά με αυτή τη λογική θα πρέπει να είναι **ΑΚΥΡΑ**. Τον τίτλο του μεταπτυχιακού όμως, τον εκδίδει το πανεπιστήμιο που συνδιοργανώνει τις σπουδές και έχει αυτή την αρμοδιότητα και όχι οι φορείς που προαναφέραμε. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει και στην περίπτωση που αφορά εμένα και δημιούργησε το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε. Το πιο περίεργο όμως από όλα τ' άλλα και το πιο ενδιαφέρον, διότι δίνει απάντηση στο τι πραγματικά συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις όλων αυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ότι το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό το έχουν τελειώσει περίπου 200 άτομα. Ένας αριθμός εξ' αυτών προφανώς το έχει αναγνωρίσει και το έχει αξιοποιήσει σε επαγγελματικό επίπεδο στο δημόσιο

